

## Op nieuwe koers (ode aan zeelui)

Na storm, averij, verlies en ongeloof  
is de nieuwe koers uitgezet.

Het is alle hens aan dek.  
De machinist en marconist  
de kok en ketelbink,  
ja, zelfs degene die straks de loopplank uitlegt  
is even hard nodig.

We zijn op stoom  
kanaliseren de mogelijkheden  
en  
roeien met de riemen die we hebben.

De nieuwe horizon  
tekent zich af.  
Tijd voor de kapitein en eerste boots  
de voltallige bemanning te danken  
voor niet aflatende inzet.

Het was een ruwe tocht op volle zee  
en de haven is nog niet in zicht  
maar  
zó dicht bij de kust  
wordt het water kalmer  
en de overtocht zekerder.